



In deze muzikale theatermonoloog maakt u op een unieke manier kennis met het leven van een dirigent.

U gaat zelf ervaren hoe het is om gedirigeerd te worden
U heeft een actieve rol
als orkest, publiek, tegenspeler...

Hoogtepunten uit de klassieke orkestliteratuur van Schubert, Wagner, Sjostakovitsj e.a. worden op verrassende wijze afgewisseld met humoristische, poëtische en dramatische teksten over de rol van de dirigent én de mens daarachter.

U ziet in een uur hoe een mens probeert zijn dromen tot klinken te brengen. De momenten van succes, en ook de breekbaarheid en vergankelijkheid ervan.

Een unieke theaterervaring waarbij al uw zintuigen geprikkeld worden.

Toegangsprijs €12,50 Kaarten (maximaal 50) vanaf 14.30 uur bij de ingang verkrijgbaar.

Vrienden van KeppelCultuur betalen €25 per jaar. Zij krijgen dan per jaar 8x €2,50 korting op de toegangsprijs. De korting mag ook gebruikt worden voor iemand die mee komt. Geef u op bij de ingang en u betaalt €10 entree. Kijk ook op www.dorpskerkhoogkeppel.nl

Service van KeppelCultuur voor het eerst bieden wij tijdens de voorstelling een gratis kinderopvang aan in het kerkhuis.